

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

**ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΠΕ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ DIGITALEUROPE,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ WITSA κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΡΟΥ**

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του κόμματος
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,

κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο digital economy forum 2016.

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους χορηγούς του forum, CISCO, SAP, SINGULARLOGIC, BYTE COMPUTER, COSMOTE, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, EMC, IBM, INTRASOFT INTERNATIONAL, LENOVO, MICROSOFT, SPACE HELLAS, UNI SYSTEMS, ATCOM, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ICAP GROUP, ORACLE ACADEMY, WIND, ΑΠΟΨΗ, NEC, MELLON, OKTAVIT, XEROX καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η οργάνωση του σημαντικού αυτού συνεδρίου για την ψηφιακή οικονομία.

Έχοντας συμπληρώσει είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του ο ΣΕΠΕ, κλείνει μία εικοσαετία η οποία συναντάει τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα, εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης.

Αυτά τα είκοσι χρόνια η τεχνολογία άλλαξε, στην κυριολεξία, όλο τον κόσμο.

Αρκεί να αναλογιστούμε δύο - τρία σημεία:

- Από το σταθερό τηλέφωνο και το fax, σήμερα επικοινωνούμε με έξυπνες συσκευές - κινητά τηλέφωνα.
- Από τα main frames, στους προσωπικούς υπολογιστές σήμερα στο cloud computing που εγγυάται πρόσβαση από παντού και από οποιαδήποτε συσκευή.
- Από την επικοινωνία με e-mail και sms, σήμερα τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν μια νέα σφαίρα διαλόγου και κοινωνικής επιρροής,
- ενώ με το Internet of Things, μηχανές και συσκευές αναγνωρίζονται, επικοινωνούν και διασυνδέονται μεταξύ τους, παρέχοντας απεριόριστες δυνατότητες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Αλλά και στην επιχειρηματικότητα...

Από τα περιορισμένα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις, σήμερα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν και να επεξεργάζονται απίστευτα μεγάλο όγκο δεδομένων (big data analytics) για την οργάνωσή τους.

Διανύουμε την 4^η βιομηχανική επανάσταση με την ψηφιακή τεχνολογία να αλλιάζει τα πάντα, παντού.

Αλλά και την καινοτομία να διαμορφώνει ραγδαίες εξελίξεις. Ποτέ άλλωστε στην παγκόσμια ιστορία δεν είχαμε τόσες καινοτομίες. Αρκεί να αναφέρω, πως ήδη, διανύοντας το πρώτο 6ο του 21ου αιώνα, έχουμε ήδη καλύψει αριθμητικά το 74% των καινοτομιών του προηγούμενου αιώνα.

Παγκόσμια, η κατεύθυνση είναι σαφής, και σε αυτό το νέο περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας είναι υποχρεωμένη να ενταχθεί η χώρα μας.

Αυτό είναι το ένα δεδομένο.

Το δεύτερο δεδομένο είναι, -όσο κι αν ακούγεται υπερβολικά αισιόδοξο- ότι αυτό είναι ευκαιρία για την Ελλάδα.

- Γιατί οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι τομέας στον οποίο αποδεδειγμένα είμαστε πολύ καλοί, καθώς το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και η διεθνής τεχνογνωσία των επιχειρήσεων μας διαμορφώνει έναν ισχυρό και δυναμικό κλάδο με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Και κυρίως

- Γιατί η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι η λύση, για να απαλλαγούμε από παθογένειες που οδήγησαν τη χώρα μας στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Και επιπλέον να κερδίσουμε το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Αυτό μπορεί να γίνει, με την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια, που μπορεί να προσδώσει η τεχνολογία σε τομείς που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας -τουρισμός, ναυτιλία- αλλά και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους, όπως η αγροτική παραγωγή, η ενέργεια, κ.ά.

Δημιουργώντας έτσι χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, που θα αντιστρέψουν το φαινόμενο "φυγής μυαλών".

Το digital economy forum 2016, αναφέρεται σε αυτήν ακριβώς την ευκαιρία που ήρθε η στιγμή να αξιοποιήσει η χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΠΕ με την εμπειρία της συμμετοχής του σε διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς όπως: ο DIGITALEUROPE (ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας), ο EITO (το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Τεχνολογία), αλλά και ο WITSA (ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογίας), φιλοδοξεί να διαχύσει, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, την τεχνογνωσία που διαθέτει.

Ενδυναμώνοντας και συνδέοντας τους διάσπαρτους θύλακες δημιουργικότητας και καινοτομίας που υπάρχουν και μπορούν να γίνουν η βάση για το νέο παραγωγικό μοντέλο.

Και αναδεικνύοντας την δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου τεχνολογίας, οι οποίες κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά σε πολλές περιπτώσεις να διακρίνονται και σε διεθνές επίπεδο.

Τρία στοιχεία μόνο...

- 4.700 επιχειρήσεις με περισσότερους από 230.000 εργαζομένους (σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC)
- 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ η αξία της Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι η πρόβλεψη για το 2016 (σύμφωνα με το ΕΙΤΟ)
- 14 δισεκατομμύρια ευρώ, ο κύκλος εργασιών για τη χρονιά που διανύουμε.

Μια δυναμική που παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη.

Η χώρα μας υστερεί στους δείκτες που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή μας ετοιμότητα.

Έχοντας χάσει 37 θέσεις όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας και 18 θέσεις στην ψηφιακή μας ετοιμότητα από τα προεόρτια της κρίσης (το 2007).

Το ζητούμενο όμως δεν είναι να κάνουμε συνεχώς τη διάγνωση του προβλήματος και να κοιτάμε το παρελθόν.

Να αναληθώμαστε στο “τι έγινε”, “τι δεν έγινε” ή “τι θα μπορούσε να γίνει”.

Σήμερα επείγει να αξιοποιήσουμε ότι έχουμε, να δουλέψουμε συλλογικά για να παράξουμε εθνικό πλούτο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΠΕ ανοίγει το διάλογο, καταθέτοντας τη δική του ολοκληρωμένη πρόταση για την ψηφιακή επανεκκίνηση της χώρας.

Με άξονες, -οι οποίοι αναλύονται και στις θεματικές ενότητες του digital economy forum 2016, και αποτελούν επί της ουσίας τα βασικά βήματα της στρατηγικής που προτείνουμε:

- Την ενθάρρυνση των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας μας και τη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις.
- Τη διάχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικότητας και με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.
- Την αντιμετώπιση του ψηφιακού “αναλφαριθμητισμού”, ώστε να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία όλο και περισσότεροι πολίτες
- Την ψηφιακή επιχειρηματικότητα που διαπερνά όλους τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας.
- Τον “ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους” στις συναλλαγές του, με τους πολίτες και επιχειρήσεις.

Που συνεπάγεται... περιορισμό της γραφειοκρατίας, αποτελεσματικό έλεγχο της φοροδιαφυγής και καταπολέμηση της διαφθοράς.

- Και τέλος... τις θεσμικές παρεμβάσεις που απαιτούνται από την Πολιτεία, ώστε να γίνει πραγματικά μια επανεκκίνηση, που τώρα απαιτεί μεγάλη επιτάχυνση.

Για το λόγο αυτό και η επανεκκίνηση δεν μπορεί παρά να είναι ψηφιακή.

Όστε να συμβαδίσουμε με τις εξελίξεις που διαμορφώνει η Τεχνολογία.

Μια πραγματικότητα... η οποία σε λίγα χρόνια θα είναι κάπως έτσι...

(video)

Ο ΣΕΠΕ υποστηρίζει ότι “η επανεκκίνηση είναι ψηφιακή”.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι ο τρόπος.

Όμως η Εθνική Στρατηγική για να αποδώσει αυτός ο τρόπος είναι σαφώς μια πολιτική επιλογή.

Και διαμορφώνεται από το σχέδιο, τις προτεραιότητες, τις θεσμικές πρωτοβουλίες και την συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων του τόπου.

Είναι μεγάλη τιμή λοιπόν για εμάς η παρουσία, σήμερα, εδώ, του Προέδρου του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίας σας, και να καλέσω στο βήμα στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.